

**Vraag het aan Morya****Geef de woorden van anderen  
niet te veel gewicht**

“Wanneer je woorden hoort die over jou gesproken worden of tegen jou gesproken worden, zijn deze soms van belang en soms van weinig of geen belang. Maar meestal kan je dit niet bepalen voor jezelf: wat is er belangrijk in wat anderen tegen je zeggen? Dat moet je tot rust proberen te brengen in jezelf.

Probeer het belang te zien in je eigen leven van de dingen die anderen tegen jou zeggen. Maar geef het niet te veel gewicht, want dit kan altijd verwarring brengen. Iedere keer dat er een mens iets tegen je zegt, probeer het met je hart te begrijpen. Probeer te zien of het werkelijk belang heeft in je eigen ontwikkeling, zodat je leven mooier, beter en gezonder wordt. Als je dit kan zien dan zal je er steun aan hebben.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 227

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---